

# Hoezo dooie boel?



Janneke Leber presenteert in de kerk haar nieuwe boek: *Dooie Boel*. Het boek bevat columns die zij schrijft over het reilen en zeilen in haar mediumpraktijk in Bussum. FOTO: YVETTE GEERTS

**Meer dan 100 mensen kwamen zondagmiddag samen op een idyllische plek in 't Gooi: de kerk van de De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB aan de Iepenlaan. Het plaatselijke medium, Janneke Leber presenteerde daar, tijdens een medium middag, haar nieuwe boek: *Dooie Boel*.**

► Door Yvette Geerts  
 ► Bussum

Het boek is een bundeling van door haar geschreven columns die een kijkje geven in haar dagelijkse mediumpraktijk in

Bussum. In die praktijk kwam ze herhaaldelijk in aanraking met mensen die weinig tot niets wisten van het mediumschap en er een, volgens Janneke, verkeerd, eenzijdig beeld van hadden. Met het boek wil zij het mediumschap uit de sfeer van geheimzinnigheid en mystiek halen. Haar achtergrond werkt hierbij in haar voordeel. Janneke studeerde vertaalwetenschappen en werkte ruim 15 jaar als freelance redacteur en vertaler voor diverse uitgevers. Janneke is een innemende vrouw, nuchter, humorvol en eerlijk. Met haar persoonlijkheid, haar toespraak en nuchterheid is zij,

de aangewezen persoon om die mystiek en geheimzinnigheid te laten verdwijnen. Twee mediums, waaronder José Gosschalk (Academie voor Mediumschap) laten de aanwezigen ervaren wat het mediumschap inhoudt. Er worden verschillende 'boodschappen' van overledenen doorgegeven, waarbij opvalt dat het vooral boodschappen van liefde en aandacht zijn. Dat sluit aan bij omschrijving die Janneke gaf van de spirituele wereld: "een prachtige liefdevolle wereld, absoluut geen dooie boel."

📧 [www.jannekeleber.nl](http://www.jannekeleber.nl)